

## Nieuwsbrief september 2020



### Website klaar!

Na een rare tijd waarin Corona een grote rol speelde en de rem zette op lessen in school hierbij dan toch de eerste nieuwsbrief van De Buitenles! Met vallen en opstaan, waden door diepe rivieren en klimmen over hoge en minder hoge bergen is dan eindelijk de website af. <http://www.debuitenles.nl>

### Bedankt.

Mijn dank gaat naar Liane Baltus die de teksten heeft geschreven en Joren Kroon die de website heeft gemaakt. Je kunt beter iets goed doen dan half, en de tijd die het in beslag nam heeft dan toch mooie vruchten afgeworpen.

**Nieuws.** We zijn erbij gebaad om naar buiten te gaan, niet alleen nu in deze tijd, maar altijd! Veel samen beleven, doen, ontdekken en struinen. In de natuur, op het strand, in het bos, dwars door een weiland, het maakt niet uit waar, als het maar *buiten* is. Meer frisse lucht, meer beweging, meer samen beleven.

Tijdens het testen van alle buitenlessen waren de eerste kreten van de kinderen dat het zo fijn was om buiten te zijn en dat ze de ruimte die ze kregen erg konden waarderen. En dat gewoon buiten op het plein.

Het zoeken van een eigen plek, het genieten van alle ruimte om je heen en de kans om te kletsen, te bewegen en te rennen om zo te leren met alle zintuigen, hoe waardevol is dat?

**Pilotschool De Hoeksteen.** Hieronder een compilatie van een van onze pilotscholen De Hoeksteen in Groenlo, wat een enthousiasme en wat een flexibiliteit van de leerkrachten. Chapeau dat zij in deze complexe tijd en online lessen toch tijd hebben gemaakt om de Buitenles te testen, dank je wel.



### Buitenidee voor thuis of op school.

Samen buiten eten, in de tuin of buiten op het plein brengt rust en gezelligheid. "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan". *Pippi Langkous*